

De oorsprong van Kerstmis

Kribbes worden vaak geassocieerd samen met de periode rond Kerstmis... Maar waar komt dit feest eigenlijk vandaan?

De mens heeft altijd veel aandacht besteed aan de zonnecyclus en aan de seizoenen, omdat hij voor zijn voedsel afhankelijk was van het klimaat en het licht. Tijdens de winterzonnepunt werden er grote feesten gehouden om de komst van het licht te vieren.



Deze feesten vinden hun oorsprong enkele eeuwen voor Jezus Christus en kunnen teruggebracht worden tot drie grote volkstradities:

De "Saturnaliën": Romeinse feesten ter ere van Saturnus (god van het uitgezaaide graan en van de wijn) die plaatsvonden van 17 tot 24 december. Tijdens deze feesten werden de sociale klassen afgeschaft en gaven de Romeinen elkaar geschenken. Nog altijd geven mensen elkaar geschenken in deze tijd van het jaar.

De Mithra-cultus: zeer populaire Perzische cultus ter ere van de god Mithra (symbool van licht en waarheid) aan wie op 25 december een stier werd geofferd. Op dezelfde dag werd de sol invictus (onoverwinnelijke zon) gevierd.

De Joelfeesten: traditionele feesten die hun oorsprong vinden in de Germaanse mythologie. Gedurende twaalf nachten bracht men hulde aan de Scandinavische goden door hen offers te brengen.

In de tweede eeuw na Christus zochten de christelijke gemeenschappen, naar het voorbeeld van de heidense feesten, een datum om de geboorte van Jezus te vieren. De christenen uit het Oosten kozen voor 6 januari. Daardoor wordt op die dag de geboorte van Christus (Kerstmis), zijn doopsel en de aanbidding door de wijzen en herders (Driekoningen) gevierd.

Maar in de vierde eeuw verboden de Romeinse geestelijken en de Romeinse keizer Constantijn de Grote de Mithra-cultus en gaven ze de oude heidense feesten een plaats binnen het christendom om meer mensen te bekeren en hun godsdienst op te leggen. Sindsdien maakt de westers-christelijke Kerk een onderscheid tussen Kerstmis en Driekoningen en is 25 december de dag waarop de geboorte van Jezus wordt gevierd. Kerstmis is een christelijk feest geworden dat populair is gebleven en waar de uiting van vreugde centraal staat. Vandaag is het nog altijd een moment van samenzijn en van vrede op aarde.

