

Rond 24 december

De Kerstman

De Kerstman, die vaak in verband wordt gebracht met zijn voorloper Sint-Nicolaas, is een goede oude man met een witte baard en een rode mantel. In tegenstelling tot de grote heilige die op een ezel reist, verplaatst de Kerstman zich in een slee, voortgetrokken door rendieren. Maar laten we bij het begin beginnen!



In de 16de eeuw keren de protestanten/gereformeerden zich tegen het Sint-Nicolaasfeest in Europa. De Nederlanders zullen die traditie echter verdedigen en hun Sinterklaasfeest zal ingang vinden in andere landen. Na de ontdekking van Amerika in diezelfde tijd vluchten veel Europese protestanten voor het dogmatisme van de Rooms-katholieke Kerk en nemen ze Sinterklaas mee naar de Verenigde Staten: zo wordt Sinterklaas Santa Claus. Dit personage zal zich in de loop van de tijd ontwikkelen tot de gezellige oude man die we nu allemaal kennen.

In 1822 schrijft Clement Clarke Moore (een Amerikaanse pastoor) een verhaal met de titel "The Night Before Christmas". Daarin ontdekken we dat de Kerstman reist met een slee, voortgetrokken door rendieren, en dat hij geschenken uitdeelt aan kinderen. In 1863 maakt Thomas Nast, een illustrator van een New Yorkse krant, een afbeelding van de Kerstman in een rood kostuum, afgezoomd met wit bont, en een brede zwarte riem. We vernemen ook dat zijn verblijfplaats zich op de Noordpool bevindt.

Maar pas in 1931 verandert de Kerstman in de oude gezellige en goedlachse man met de dikke buik. Hij zal de ster worden van een bekend frisdrankmerk, nadat Haddon Sundblom een afbeelding van hem maakt om dit immense Amerikaanse bedrijf te vertegenwoordigen: we zien hoe de Kerstman door frisdrank te drinken zijn krachten herwint en verder kan gaan met speelgoed uit te delen.

Die reclamecampagne heeft de Kerstman internationale faam gegeven, die ervoor zorgt dat hij vandaag een onmisbaar personage is in de nacht van 24 december. De Kerstman heeft weinig te maken met de Bijbelse verhalen en met de geboorte van het kindje Jezus. Van de heidense feesten van vroeger tot de komst van de Kerstman vandaag: de cirkel is rond!



De legende van La Befana: volgens een legende heeft een wonderbaarlijke ster de herders en de Drie Koningen de weg naar Jezus getoond bij zijn geboorte. Op de weg wilde een oude vrouw, een heks, hen volgen. Maar ze was traag en de ster wachtte niet. Ze bleef alleen en triest achter op de weg, omdat ze geen cadeau kon schenken aan de pasgeborene. Sindsdien gaat het verhaal de ronde dat ze elk jaar door de lucht reist op haar bezemsteel en alle kinderen geschenken brengt in de hoop dat de kleine Jezus er één van krijgt.

